

Een streling
een liefdevolle oogopslag
een omhelzing
die levensmoed gaf...

Een wandeling te zamen
in God's vrije natuur
het eeuwige 'amen'
het liefdesvuur...

Heer, leer ons zien
wat onze dierbaren
bezighield,
wat hem en haar
heeft beziel.

Een herinnering in liefde
een herinnering in pijn,
Heer, leer ons begrijpen
èn in lief èn in leed
elkaar trouw te zijn.



PAROCHIE H. HART VAN JEZUS
MAASBRACHT-BEEK



BIDDEN WIJ

*Voor allen die ons voorgingen
met het teken van het geloof,
dat zij nu rusten in Christus' vrede.*

1988

ALLERZIELEN

1989

Sef Mestrom
Lei Schepers
Sjeng Tinnemans
Jo Seuskens
Graat Beckers
Lena Cnoops-Stoffers
Odilia Wilms-Zimmermans

God, Vader,
Uw liefde is ons steeds nabij,
in de duisternis van onze dood
daagt het licht van Uw leven op.
Verlies onze geliefde overledenen
niet uit het oog,
en laat ons niet alleen in ons verdriet.
Want nu hun lichaam is verstard
willen wij hun naam toch
levend houden in ons midden.
Maar wij weten
hoe zelfs dat onmogelijk is:
Zij zullen nog dieper sterven in ons,
hun naam zal inslapen in onze herinnering
en ook de droefheid zal ons
ontnomen worden.
Wij zullen verder leven zonder hen.
Wij bidden U,
dat zij, levend bij U,
mogen waken over ons,
dat zij U onze namen in herinnering
brengen, zoals Jezus Christus doet,
een mens naast U
in al Uw eeuwigheid. Amen.